

245

Guds ord i tomhed og mørke genlød,
 livet brød frem, da Gud talte og bød.
 Tier han nu, da vil alt visne ned.
 Taler han, ser vi hans herlighed.
 Marken er verden, sæden Guds ord.
 Marken er hele den levende jord.
 Marken er dér, hvor du bor.

Liv er at elske vor Gud og vor bror,
 kærlighed taler kun skabende ord.
 Vi valgte løggen, tog plads i Guds sted.
 Tomhed og død blev vor herlighed.
 Marken er verden, sæden Guds ord.
 Marken er hele vor lidende jord.
 Marken er dér, hvor du bor.

Gud talte atter, Gudsordet blev kød:
 Kristus, vor broder, tog del i vor nød,
 lod sig som udsæd i muld lægge ned,
 døde for os – se Guds kærlighed!
 Marken er verden, sæden Guds ord.
 Marken er hele Guds elskede jord.
 Marken er dér, hvor du bor.

Hvedekorn dør for at spire og gro –
 Jesus stod op, bærer frugt i vor tro,
 giver os nyt liv, som Guds riges sæd.
 Verden skal kende hans kærlighed.
 Marken er verden, sæden Guds ord.
 Marken er hele vor håbende jord.
 Marken er dér, hvor du bor.

Guds rige gror af Guds Ord ved Guds Ånd,
 sået med hjerte,
 med mund og med hånd.
 Se over marken, gå ud med Guds fred,
 jorden er fuld af Guds herlighed.
 Marken er verden, sæden Guds ord.
 Marken er hele Guds nyskabte jord.
 Marken er dér, hvor du bor.

566

Længe har vinteren hærget i landet,
 mørket tog magten med kulde og sne.
 Glæden var borte, vort liv som forbandet.
 Nu vil vi synge og danse og le!

Bedst som vi følte,
 med angst og med smerte,
 livet og lyset var dømt til at dø,
 midt i vort mismod, i vinterens hjerte,
 spirede skaberens kærlighedsfrø.

Se, hvor de lyser i haver og parker,
 vintergæk, krokus, erantis, viol.
 Isen på søer og sneen på marken
 smelter og svinder for forårets sol.

Skaber, som lever og ånder for livet,
 lær os at gå dig til hånde dermed.
 Hjælp os at værne det liv, du har givet,
 giv os at leve og ånde i fred.

Giv os i tider med mørke og kulde
 del i det livsmod, som aldrig kan dø.
 Væk os, som blomsterløg,
 lagt under mulde,
 gør os til spirende kærlighedsfrø.

Se, hvor de lyser i haver og parker,
 vintergæk, krokus, erantis, viol.
 Isen i hjerter og sneen på marker
 smelter og svinder for forårets sol.
 Hans Anker Jørgensen 1986

Nådige Gud, almægtig Herre
 i din styrke rejs din kirke op.
 Det som før blev sået, lad frugter bære,
 kald en blomst frem af hver rosenknop

Giv os nyt mod og ny styrke
 til at møde denne tid.
 Giv os nyt mod og ny visdom
 - i denne tid

Fri os, o Gud, af frygtens fængsel
 til at tro dig til at tilbe' dig.
 Dit klare lys, det er vor længsel,
 det må skinne, vise os din vej.

Giv os nyt mod og ny styrke
 til at nå dit riges mål.
 Giv os nyt mod og ny visdom
 - dit riges mål.

Hjælp os stå fast så vi frimodigt
 kæmper kampen mod alt ondt på jord.
 Lad os igen leve livet frodigt
 i den glæde der bor i frelsens ord.

Giv os nyt mod og ny styrke
 til at leve vore liv
 Giv os nyt mod og ny visdom
 - i vore liv